



KIJK ES IN

Kamp Editie
2024



Alle info vinden jullie op www.chirowoka.be

CHIRO WOKA

Inhoud

Gegevens Leiding	1
Informatie kamp	2
Inschrijven	3
Vertrek	4
Bagage	4
Speelclub	4
Oudere afdelingen	5
Wat mogen jullie zeker niet vergeten.....	6
Kampadres	7
Extra tips	8
Terugkomst en napraatje.....	9
De Banier.....	16

Gegevens Leiding

Eline Michiels
04 79 10 11 49



Ymke Boey
04 70 36 53 39

Rana Verreet
04 70 34 35 10

Amber Bleecx
04 73 90 99 68

Speelclub meisjes

Femke Van Hooydonck
04 71 59 44 54

Berre Kestens
04 96 30 77 33



Sam Peeters
04 86 68 20 99

Matsen Werrebroeck
04 71 48 88 44

Speelclub jongens

Lore Boey
04 56 24 35 20

Zjef Hofmans
04 74 22 84 29



Eline Van Looy
04 89 09 71 20

Sep Jacobs
04 68 31 94 72

Rakwi's

Julie Dissy
04 68 43 67 29

Quinten Bleecx
04 68 43 84 03



Lies Stafleu
04 87 43 29 40

Nena Verbeeck
04 68 21 30 99

Hanna Van Vlerken
04 68 31 73 10

Tito's

Iliana Verschueren
04 67 04 85 58

Arno Maes
04 86 88 80 40



Tibo Schuermans
04 78 74 80 90

Fien Tuerlinckx
04 79 67 27 35

Rani Van Vlerken
04 87 18 77 19

Seppie De Beule
04 84 73 25 43

Keti's

Robin Donckers
04 75 60 45 21

Jorrit Somers
04 68 24 94 78



Lena Dreesen
04 79 94 38 72

Aline Ginée
04 97 67 92 87

Aspi's

Niels van der Velden
04 68 33 65 94

Informatie kamp

We gaan dit jaar weer met z'n allen op kamp. We slapen met z'n allen **in tenten** en genieten van de zon en de sfeer. Jullie leiding zal zorgen voor leuke spelletjes, activiteiten en groepsmomenten, waardoor er geen tijd is om heimwee te krijgen of je te vervelen. Samen maken we er een fantastische afsluiter van voor dit Chiro jaar.

Voor de speelclub duurt dit kamp 7 dagen (24-31 juli) en voor de andere afdelingen 10 dagen (21-31 juli). Het kampterrein waar we dit jaar de tenten zullen opzetten ligt in **Oedelem**.

In dit boekje vinden jullie alle nodige informatie over wat je moet meenemen, wat de afspraken zijn en hoe je je moet inschrijven om met een gerust hart te vertrekken op deze onvergetelijke ervaring.



Inschrijven

Inschrijven doe je door het gepaste bedrag over te schrijven. Let op, de inschrijving is pas officieel als het inschrijvingsgeld **op de chirorekening staat**.

- Speelclub: 115 euro
- Tito's, Rakkers en Kwiks: 140 euro
- Aspi's en Keti's: 150 euro

Graag dit inschrijvingsgeld **voor 7 juli 2024** over te schrijven naar BE50 7775 9506 9818 met vermelding van naam en afdeling.

Indien het moeilijk is om dit bedrag in een keer te storten, aarzel dan niet om onze VB's te contacteren zodat we een oplossing kunnen zoeken. We zouden niet willen dat er kinderen hierdoor niet mee kunnen.

Volwassen begeleiding (VB's)

Marijke Van Looveren: 04 94 05 41 30

Jan Bellekens: 04 94 42 45 00



Vertrek

Bagage

De bagage van de **speelclub** mogen ze zelf op **24 juli** meenemen naar het kampterrein.

De bagage van de oudere afdelingen kan op **18 juli tot 20u** naar de Chiro gebracht worden. Aan elk stuk bagage dat je meeneemt hang je een **touwtje met de kleur van je afdeling**. Hierdoor kan de leiding de bagage al in de juiste tenten leggen waardoor iedereen bij aankomst zijn bagage kan terugvinden. Ook vragen we om **zo weinig mogelijk losse bagage** mee te nemen omdat dit moeilijk in te laden is in de container.

Speelclub

De speelclub vertrekt **24 juli** op kamp. We vragen aan de ouders om zelf vervoer te voorzien om in Oedelem te geraken. Probeer hier bij misschien te carpoolen. Normaal gezien blijft de leiding op het kampterrein om jullie op te wachten maar als er niet genoeg vervoer is kunnen wij altijd rijden.

Om het kamp met een goed Chiro gevoel te starten, vragen we om je **uniform** al direct aan te doen op deze dag.



Oudere afdelingen

De oudere afdelingen vertrekken **21 juli** op kamp. We komen samen om **9 uur** om een kampviering te houden. Hierin wordt het eerste toneeltje van het kamphema gespeeld en worden de Chiro liedjes nog eens opgefrist. Na de viering vertrekken we dan naar Oedelem.

Tito's, Keti's en Aspi's

Deze afdelingen gaan **met de fiets** naar het kampterrein. Zij brengen een lunchpakket en een drankje mee (voldoende water!!!) en zorgen ervoor dat hun **fiets volledig in orde** is om een lange afstand veilig af te leggen. Een fluo hesje zal voorzien worden dus moeten je niet zelf meenemen. Als je door medische redenen niet mee kan fietsen, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de leiding.

Rakwi's

De rakwi's gaan jammer genoeg nog **niet met de fiets** maar zullen met de auto gaan. We vragen aan de ouders om zelf te rijden. Probeer hierbij misschien te carpoolen.



Wat mogen jullie zeker niet vergeten

Slaapgerief

- Luchtmatras/ matje/ veldbed (controleer op voorhand op gaatjes en volledigheid).
- Pyjama of japon (denk eraan het kan koud worden 's nachts).
- Warme slaapzak en eventueel een dekentje
- Hoofdkussen
- Een knuffel

Wasgerief

- Handdoeken en washandjes
- Kam of borstel
- Tandborstel, tandpasta, bekertje, ...
- Shampoo, zeep, ... (liefst ecologisch afbreekbaar)

Eetgerei

- Twee keukenhanddoeken
- Gamellen (De leiding haalt het eten voor de leden en dit gaat veel sneller als iedereen dezelfde gamel bij heeft. Te vinden op hopper.be)
- Beker en bestek

Schoenen

- Goede en waterdichte (stap)schoenen voor op tocht dag
- Rubberen laarzen
- Schoenen om met water te spelen



Spelkledij

- Voldoende T-shirts en shorts
- 2 lange broeken
- Voldoende sokken
- Voldoende ondergoed
- Dikke truien
- Een goede regenjas
- Zwemgerief en bandjes (indien nodig)

- Slechte kleren (die achteraf niet meer proper geraken)

Allerlei

- 10 wasspelden
- Zonnecrème en aftersun
- Een beetje zakgeld voor kaartjes en postzegels
- Drinkbus
- Identiteitskaart (af te geven aan je leiding bij vertrek)
- Linnen zak voor je vuile kleren
- Rugzakje voor op tocht
- Brooddoos voor op tocht dag
- zaklamp

Kampadres

Iedereen houdt ervan om op kamp post te krijgen. Hieronder staat het adres van het kampterrein als jullie een kaartje willen sturen. We zouden wel willen vragen om geen gigantische postpakketten op te sturen zonder eerst even met de leiding te overleggen.



Extra tips

Neem je zeker niet mee

- Snoep (Het snoep dat jullie toch meenemen wordt verdeeld over alle leden van de groep)
- GSM/Ipod
- Een muziek box, de leiding zal zelf op gepaste momenten muziek voorzien
- Dure voorwerpen

Neem 'klein' geld mee als zakgeld

Om een brief te schrijven, kunnen de leden een briefkaart van de Chiro kopen. Dit kost 30 cent. Om het de leiding gemakkelijk te maken, neem je dus best wat 'klein' geld mee, zodat we het geld niet moeten wisselen. Een postzegel kost 1,10 euro. Daarnaast kan wat geld meegenomen worden voor op dagtocht of de tweedaagse.

Schrijf adressen voor

Wij bieden onze leden de kans om zelf een brief te schrijven naar hun vrienden of familie. Voor de kleinsten is het nuttig als de adressen reeds zijn voorgeschreven op de enveloppen. Zo komt de brief zeker aan.

Schrijf je naam op alles

Om niets kwijt te geraken schrijf je best op alles je naam. Zo kunnen we de verloren voorwerpen snel naar de eigenaar terugbrengen. Zorg ook dat je kind op de hoogte is van wat er allemaal in zijn bagage zit.

Breng de leiding op de hoogte van medicatie

Als je kind medicatie moet innemen, breng je de leiding daarvan op de hoogte. Dan kunnen zij ervoor zorgen dat alles op tijd wordt toegediend.

Terugkomst en napraatje

Op **31 juli** komen de leden terug van het kamp. De jongsten moeten worden opgehaald, de oudsten komen terug met de fiets. De leiding blijft een dag langer om alles af te breken, hierdoor zal het napraatje dit jaar op 1 augustus zijn. Het napraatje gaat door aan de chirolokalen om 19 uur. Er zal een hamburgerkraam staan en er zijn drankjes te verkrijgen aan democratische prijzen. Voor : leden, ouders en sympathysanten.



Allerliefste speelclub jongens!

Kom mee naar ons geweldige zomerkamp!! Het thema dit jaar is FC De Kampioenen. Bereid je voor op een week vol grappige avonturen, spannende voetbalwedstrijden en heel veel plezier. Samen met andere kampioentjes beleef je de leukste activiteiten, zoals speurtochten, knutselen, en sporttoernooien. Maak nieuwe vrienden, geniet van kampvuuravonden en ontdek de kampioen in jezelf. Onze enthousiaste begeleiders zorgen ervoor dat het een onvergetelijke week wordt. Schrijf je snel in en word een echte kampioen met FC De Kampioenen. Dit wordt de beste week van je zomer!

Groetjes Berre, Sam en Matsen

Hey allerliefste speelclub meisjes,

Klaar om samen met ons op avontuur te gaan?? We gaan ervoor zorgen dat het de tofste 7 dagen ooit worden!!! We trekken dit jaar naar Oedelem!

Maak je klaar, want:

- We gaan veel lachen (dus haal jullie beste mopjes al maar boven, zodat jullie de flauwe grapjes van Markske kunnen overtreffen)
- We gaan superlekker eten (het gaat lekkerder zijn dan Boma-worstjes, beloofd!)
- En we gaan elkaar nog beter leren kennen, en nog beter samenwerken (zoals FC De Kampioenen doen wanneer ze samen op het voetbalveld staan, hopelijk zelfs nog iets beter 😊)



Kortom: dit kamp valt dus niet te missen...



Wat moet je nog weten voor je met ons mee kan?

- Om in te pakken raden wij aan om het inpaklijstje in dit boekje te gebruiken
- Neem ook zeker een leuke FC De Kampioenen verkleed-outfit mee
- Daarnaast hebben jullie enkel jullie goed humeur nog nodig & dan zijn jullie er helemaal klaar voor!

Wij kunnen alvast niet wachten, en zijn al druk bezig met de voorbereidingen om ervoor te zorgen dat we de tijd van ons leven gaan hebben!!

Dikke knuffels, Rana Eline Amber Ymke & Femke xxxxx



Beste Rakwi's,

Pak je voetbalschoenen uit de kast, want dit jaar gaan we op een episch avontuur!

We trekken er samen op uit voor 10 dagen vol plezier, vriendschap en avontuur, allemaal in het thema van FC De Kampioenen!

Bereid je voor op gekke spellen, gekke activiteiten en onvergetelijke momenten.

Dit wordt het kamp van je dromen!

Wat neem je mee?

- Een zaklamp
- Een drinkbus
- Kleren die vuil mogen worden
- Wandelschoenen
- Je goed humeur
- Een knuffel die niet meer terugkomt
- Jullie beste FC De Kampioenen outfit

Wat niet?

- GSM
- Snoep
- Slecht humeur





Doe je mee, Doe je mee, Doe je mee, Doe je mee, met de kampioenenjubilee?

Zijn jullie ready voor kamp ofwaaa?



Wij hebben met de leiding echt al supermega veel zin in kamp!

Het café van F.C. De Kampioenen heeft zicht verplaatst naar Oedelem. Hier wordt het misschien eens tijd dat wij allemaal leren voetballen net zoals de echte kampioenen!

Op zondag 21 juli vertrekken we met de fiets naar kamp. Hopelijk zijn jullie hier goed op voorbereid. Zorg dat je fiets tiptop in orde is. Doe ook eventueel een fietsbroek aan.



Wij hebben met de leiding van alle leuke dingen gepland die wij samen gaan doen. Wij hopen dat jullie er ook kei veel zin in hebben! Mijn gedacht!

Wat breng je zeker mee?

- Een knuffel die kapot mag.
- Een zakje/pakje van je favoriete snoep. (Dit is voor een activiteit)
- Een tentje voor op eendaagse (spreek af wie met wie slaapt, zodat niet iedereen een tent moet meenemen)
- Kleren in thema van F.C. De kampioenen (geel en groen)

Wat laat je thuis?

- Je GSM
- Snoep dat niet gedeeld wordt
- Drugs/Alcohol/Sigaretten/Vapes
- Pesterijen
- Een grote mond 😊



Dag beste ketidreiries!

Dit jaar gaan we helemaal los met het thema FC De Kampioenen! Bereid je voor op 10 dagen vol actie, avontuur en keihard lachen. We duiken in de wereld van onze favoriete personages en beleven samen de gekste dingen.

Elke dag staan er spannende uitdagingen en activiteiten op het programma en 's avonds chillen we rond het kampvuur. Maak je maar al klaar voor jullie eerste spannende 48uren spel!

Wie wordt de ultieme Kampioen? Doe mee aan de competitie en strijd voor de felbegeerde Kampioenenbeker. Dit kamp wordt onvergetelijk!

Wij hebben er zin in. Jullie ook?

Groetjes van de leiding

P.S. Vergeet Joséeke niet!

WAT NEEM JE ZEKER MEE?

- Snacks voor de leiding
- Je favoriete kampioenenoutfit
- Stevige stapschoenen
- Je gevoel voor Arno's humor
- Liefde en tederheid





Aspiranten, zijn jullie klaar?

Want het kamp is weer daar.

Trek jullie voetbalschoenen maar aan want wij, als de kampioenen, gaan er tegen aan.

De stoerste van het veld, als aspirant ben je altijd een held.

Tussen 8-23u zijn jullie het voorbeeld, zie maar da je daarna ni met onze voeten speelt.

Deze keer stappen we op de fiets, ja de leiding ook, da is ni niks.

We gaan ons amuseren in Brugge maar Matt pas op voor die muggen.

Connell Rousseau gaat jammer genoeg niet mee, maar we kunnen wel gaan zwemmen in de zee!

Laat alles wat niet mag maar thuis want voor 48uren houden we grote kuis.

Er is al een lijf weekend geweest, maar op kamp is het weeral feest!

Meenemen:

- Voetbaloutfit
- Werkende fiets
- Lunchpakket voor op de fiets
- Goed humeur
- Stevige schoenen voor 48 uur
- Domme dingen zeggen

Niet meenemen:

- Vape/ sigaretten (enkel met toestemming van de ouders, dient gestuurd te worden naar de leiding)
- Alcohol
- Slecht humeur
- Whiplash
- Haakgedrag



DE BANIER

creatief

In de banier (de Chiro winkel) kan je terecht voor:

Keurige kleren

Onze beige rokjes en shorts uit ons uniform vind je in de banier. Verder heeft de banier nog veel meer kleren in zijn assortiment. Daar mag je vrij uit kiezen als je dat graag wil. Hier kan je heel het jaar door kleren kopen.



Creatief knutselen

Door de jaren heen is De Banier een speciaalzaak voor creatieve knutselaars geworden. Met een ChiroIdkaart krijg je 10 % korting op alle knutselmateriaal.

Gezellige geschenken

Kleine en grote Chirogeschenken voor familie en goede vrienden!



Meer leuke producten vind je op de webshop: www.banier.be.
De dichtstbijzijnde winkels kan je hier vinden:

Kipdorp 30
2000 Antwerpen

Onze-Lieve-Vrouwenstraat 34
2800 Mechelen

Sint Antoniusstraat 37
2300 Turnhout



Adres: Pastoor Van Craendraaf 10 (achter de Candonck)
 2160 Wommelgem